

Zondag 3 mei 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo
5^e zondag van Pasen

Lezingen

Eerste lezing: Handelingen 6,1-7
Tweede lezing: 1 Petrus 2,4-9
Evangelielezing: Johannes 14,1-12

Intenties

Riet de Waal en overleden familie
Wim van Immerseel, zoon Ronald en familie
Arsène en Irene Verbiest-de Munck
Jan Vinke

Collecteaankondiging

Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom. De extra collecte is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen..

Opbrengst collecte

Zondag Pastorale zorg	€ 162,00
Zondag betaalzuil	€ 35,00

Vieringen komende week / agenda

Dinsdag 5 mei	08.30 uur	Getijdengebed + Eucharistieviering Bevrijdingsdag
Dinsdag 5 mei	19.00 uur	De Blide A. Verschoor
Donderdag 7 mei	18.30 uur	't Verlaet Pastoor W. Wiertz
Donderdag 7 mei	19.00 uur	Rozenkransgebed (kerk) Mariamaand
Zondag 3 mei	10.30 uur	<u>Ter Schorre</u> R. Dekker
Zondag 10 mei	11.00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 6 ^e zondag van Pasen
Donderdag 14 mei	11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz Hemelvaart
Zondag 17 mei	11.00 uur	Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz
Zondag 17 mei	10.30 uur	Ter Schorre R. Dekker

Bedevaartstocht Oostakker-Lourdes

De bedevaart van Westdorpe naar Oostakker op 17 mei a.s. gaat helaas **niet door!**
Dit door een dubbele boeking van de Basiliek in Oostakker. Er was geen andere datum beschikbaar helaas.

Parochiebureau

Op 5 mei (bevrijdingsdag) en 14 mei (Hemelvaart) is het parochiebureau gesloten.

Dank voor uw hartelijke felicitaties

Beste mensen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de Andreasparochie in ons geliefde Zeeuws-Vlaanderen,

Dank voor uw hartelijke felicitaties en voor uw medeleven met onze mensen hier in Barranquilla, dat zo tastbaar werd door de activiteiten en vieringen van de Vastenactie in de verschillende parochies.

Met warmte denk ik terug aan alles wat door zovelen, met toewijding en betrokkenheid, in Zeeuws-Vlaanderen werd georganiseerd om onze gemeenschap hier te ondersteunen. Het zijn herinneringen die bijblijven als een stille bron van dankbaarheid. Helaas kon ik er dit jaar, vanwege gezondheidsproblemen, niet persoonlijk bij zijn. Maar ik heb vernomen dat het opnieuw een groot succes is geweest, niet alleen om wat het heeft opgebracht voor ons project in Barranquilla, maar vooral om de diepe beleving en viering van de kerkelijke verbondenheid rond het wezenlijke begrip 'barmhartigheid'.

Juist daarom en ook om alles wat wij hier in onze Parroquia de San Pablo samen met de mensen vanuit ons geloof hebben mogen ervaren, willen wij komende zondag tijdens de viering God danken. En wij zullen Hem vragen ons te blijven bezielen en vervullen met zijn barmhartigheid, opdat die in ons mag blijven leven en vrucht mag dragen. ***pater Cyriel Swinne***

Eerste heilige communie

In mei mogen **50 kinderen uit heel Zeeuws-Vlaanderen** hun **eerste heilige communie** ontvangen. Eén viering in West-Zeeuws-Vlaanderen, één in Midden, in Terneuzen, en twee in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, te weten Clinge en Hulst. Voor onze parochie is dit niet alleen een feestelijk moment, maar ook een **missionaire kans**: kinderen en gezinnen opnieuw laten ontdekken wie Jezus is en hoe Hij ons uitnodigt om in zijn liefde te leven.

Tijdens de voorbereiding hebben de kinderen geleerd om te luisteren naar de verhalen van Jezus, om te bidden en om te delen. Ze hebben ervaren dat geloven niet iets is voor één dag, maar een **weg van vriendschap met Christus**. Hun openheid herinnert ons eraan hoe het evangelie telkens opnieuw begint: in kleine harten die zich laten raken.

Als parochie willen we deze kinderen en hun gezinnen **blijvend nabij zijn**. De eerste communie is geen eindpunt, maar een **uitnodiging om samen verder te groeien**: in geloof, in verbondenheid en in dienstbaarheid aan anderen.

'Bouw mijn Kerk op'

Op zondag 26 april vierde de Kerk de Wereldgebedsdag voor Roepingen. In Nederland staat deze dag bekend als Roepingenzondag. 'Bouw mijn Kerk op' was het thema van Roepingenzondag 2026, dat daarmee aansloot bij de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi.

De woorden 'Bouw mijn Kerk op' verwijzen naar het visioen van deze heilige. Tijdens zijn gebed in het vervallen kerkje van San Damiano (1205) hoorde hij bij het kruis een stem die zei: "Franciscus, ga en herstel mijn huis."

Aanvankelijk dacht Franciscus dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij dat zijn roeping veel verder reikte.

'Bouw mijn Kerk op', is de oproep van Jezus. Hij vraagt dat niet alleen aan priesters en andere religieuzen, maar aan al zijn volgelingen, dus ook aan ons. Wij worden dus geroepen om geen arm schaap te zijn, maar om op onze beurt herder te worden, om de stal in en uit te gaan en anderen te dienen, te helpen, te aanvaarden. Misschien wordt ons dat meer gevraagd dan vroeger, want we leven in een moeilijke tijd van oorlogen, migratie, vluchtelingenproblematiek, eenzaamheid, klimaatopwarming, milieuvervuiling. Zaken die we allemaal moeten verwerken, en die vaak misbruikt worden in polarisatie, leugens, corruptie, en fake news aan de lopende band.

Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

*Hoogste, roemrijke God,
Verlicht de duisternis van mijn hart
En geef mij het ware geloof,
De gegronde hoop
En de onverdeelde liefde,
Het aanvoelen en de kennis, Heer
Om uw heilige en waarachtige opdracht
Te kunnen uitvoeren.
Amen.*

Actueel nieuws vieringen in app-groep

Onze Diaken Arjen Gernaert onderhoudt een app-groep met alle eucharistievieringen en aanbidding en biechtmomenten in de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen en de twee parochies aan de overkant. Wilt u op de hoogte blijven van actueel nieuws over deze vieringen dan kunt u zich aanmelden voor deze app groep via bureau@eparochie.nl met vermelding van uw naam en gsm nummer.

Mededelingen Parochiekern Noord
Emmaüskerk
Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen
Kijk ook eens op de website eparochie.nl

