

Strakjes...

Strakjes is het Kerstmis.
Mensen kijken er naar uit.
Dat merk je aan alles.



Die tijd van uitkijken naar Kerstmis noemen we Advent.
Misschien heb je thuis wel een Adventskalender,
of steek je kaarsjes aan op de Adventskrans.

In de Kerk doen we dat ook.
We hebben daar een grote groene Adventskrans
met vier grote kaarsen.
Die steken we aan, iedere zondag voor Kerstmis één.
En we luisteren samen naar bijzondere verhalen.

In die verhalen vertellen mensen waarin ze geloven.
Ze zeggen: *Geloof met me mee!*
Wat een stoere uitnodiging!
Ben je benieuwd?

Kom dan naar de *kindernevendienst*, de *gezinsviering*,
loop mee met de *herdertjestocht* of kom
Kindje wiegen.

In het schema lees je waar en wanneer.



Van harte welkom!

Kindernevendienst Advent en Kerstmis

Aanvang kerkdienst:
10.30 uur

**kindernevendienst
in de RK Kerk
van:**

**Thema Adventstijd:
Geloof met me mee!**

zondag 2 december	Philippine - Terneuzen	Ik geloof in engelen
zondag 9 december	Philippine - Terneuzen	Ik geloof in een nieuw begin
zondag 16 december	Philippine - Terneuzen	Ik geloof in vrijheid
zondag 23 december	Philippine - Terneuzen	Ik geloof in dit kind
dinsdag 25 december Kerstmis	Philippine - Terneuzen	Ik geloof in het licht
zondag 6 januari - Driekoningen	Philippine - Terneuzen	Stralende ster

Kom op Kerstmis verkleed naar de Kerk,
als engel, herder, Jozef of Maria!
Kom op Driekoningen verkleed als koning of koningin!

**vrijdag 21 december -
18.00 uur**
Herdertjestocht door Axel

*vertrek: 18.00 uur bij de Protestantse Kerk,
Koestraat 2, Axel.*
*Daar zijn verkleedkleden te leen (kom dan tijdig)
of verkleed je thuis als engel, herder, Jozef of Maria.*

**maandag 24 december -
19.00 uur**
Gezinsviering op Kerstavond

RK Kerk Terneuzen
met kapelaan van Velthoven

**dinsdag 25 december
14.00 uur**
Kindje Wiegen

RK Kerk Zuiddorpe