

## Beste trouwe parochianen van Philippine.

Hier sta ik dan voor u in de laatste zondagse misviering in onze parochie.

Het is nu definitief, de zondagse misviering is voorbij en de kerk wordt voor zondagsvieringen gesloten en te koop aangeboden.

We moeten terug gaan naar het jaar 1730/1760 Toen hoorde het kerkgebeuren bij Boekhoute en en onze voorouders wilden een eigen kerk in onze gemeente. We hebben alles bij elkaar 264 jaar een eigen kerk en parochie gehad.

Natuurlijk mag je die tijd niet met elkaar vergelijken met nu, maar toch.

Eenieder ziet dat het kerkbezoek minimaal is geworden en de financiën teruglopen nadat in 1969 de katholieke zuil begon af te brokkelen.

Terwijl de trouwe bezoekers steeds ouder worden.

Toch erg jammer dat zo'n mooie warme kerk moet worden gesloten na 70 jaar. De kerk was voor velen een baken van bezinning in ons leven. Soms hoopte ik stiekem dat de kerk in Terneuzen werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er ouderen appartementen zou bouwen zodat we onze kerk konden behouden, helaas een droom.

Besturen is kiezen, in mix van overwegingen, geen gemakkelijke taak dat merken we nu. Hopelijk komt er een goede communicatie in de grote parochie. We wensen dan ook het bestuur veel sterkte en wijsheid toe.

Terneuzen zal niet altijd gemakkelijk te bereikbaar zonder auto en de gevoelens spelen nu een grote rol.

Daarom is het goed dat er eens in de drie weken een bijeenkomst is in het gemeenschapshuis de Kaaie. Want:

**SAMENLEVEN IS REAGEREN OP VERANDERING.**

Hopelijk zal dat door velen worden gedragen

Toch moeten we ook blij zijn dat we zolang als kerkgemeenschap in onze mooie warme kerk mochten komen. 70 jaar een mensen leven lang. Waar velen zijn gedoopt, gevormd, getrouwd of onze naaste hebben begraven. Die herinnering zal blijven.

We danken onze koren, dirigenten, pastores, kosters, kindernevendienst, en de vrijwilligers in de commissies en allen die vorm hebben gegeven aan al die jaren aan deze geloofsgemeenschap van harte voor hun inzet. Ook hier is er een moeilijk afscheid voor velen.

Een speciaal woord van dank voor onze pastor Marjan Dieleman die de laatste diensten op zondag in Philippine voor haar rekening nam, hartelijk dank voor je inzet in deze parochie.

Tenslotte,

Het gaat jullie goed en misschien tot ziens bij een mis in Terneuzen, in de Kaaie of met een weekdienst in Philippine dus met Kerstmis dit jaar.

Dank u wel.

**18 november 2024 Renaldo**